

De skuffede Ladby-beboere håber på fornuftig løsning

Venter stadig på forhandling og afklaring om aftalen om sogne-benyttelse af Ladby skole

Der er skuffelse i Ladby over udviklingen omkring Ladby skole, som i mere end end en snes år har dannet rammen om sognefællesskab og foredragsvirksomhed. Endnu har Ladby Foredragsforening ikke fået nogen klar aftale i stand om adgangen til at benytte skolen, som nu er overdraget »Børnevirke«. I det skede, der er udfærdiget vedrørende skolens salg til institutionen »Børnevirke« er der klart tinglyst ret til for beboerne vederlagsfrit at benytte køkken og lokaler i samme omfang som hidtil.

Om hele sagen blev der redegjort på Ladby Foredragsforenings generalforsamling af smedemester Jens Tårsted, som nævnte, at der med 124 beboerunderskrifter den 1. november 1972 blev afleveret en protest til Næstved byråd, med hvis økonomiudvalg Ladby-repræsentanter derpå har haft forhandling, hvor borgmester Sv. Hansen henstillede, at der blev taget en fornuftig forhandling mellem foredragsforening og »Børnevirke«. En sådan har endnu efter tre måneders forløb ikke fundet sted. På den baggrund vedtog Ladby Foredragsforenings generalforsamling en udtalelse:

»Ved denne lejlighed undlader vi ikke fra beboernes og foredragsforeningens side at give udtryk for vor dybe skuffelse. Vi kan ikke stærkt nok beklage den udvikling, der er foregået med vort hidtidige samlingssted, Ladby skole. Gennem 21 år har lokalerne her været hjemsted for foredragsforeningens møder, der sammen med gymnastikken har udgjort den væsentligste del af aktiviteten. Foruden har lokalerne været anvendt til søndagskole, sognemøder og adskillige kulturelle formål. Vi er indstillet på et godt og gnidningsløst samarbejde med den nye institution. Vi forstår godt, at institutionen for at kunne virke efter sit formål må have krav på rimelige arbejdsvilkår. Denne udtalelse er således alene henvendt til Næstved byråd. Vi føler os ført bag lyset! Først ved indretningen af lokalerne. Et større lokale i forbindelse med det nyindrettede køkken var stillet os i udsigt. Kommer hertil nu yderligere, at institutionens drift ikke kan forenes med de løfter, borgmester og byråd har givet os, hvor står vi så?

Vi har gennem årene drevet vor idræt samt fo-

redrag og anden oplysende virksomhed. Vi har sunget vore danske sange og værnet om vort lille landsbysamfund.

Vi må nu afvente de erfaringer, som institutionens leder har rimelige krav på at gøre. Herefter må nærmere regler for beboernes anvendelse af lokalerne fastlægges. Til den tid håber vi at kunne få en drøftelse med den samlede bestyrelse for »Børnevirke«.

Rundt



Det lykkedes. En læser har mursten til den gamle skole