

1976

Ved Ladby Foredragsforenings 25 års dag, mel: en sømand har sin enegang -

I Ladby er der fest i dag, derfor vi samles her  
i Ladby "gamle" skolehus, som ej så gammelt er.  
I femogtyve år det stod og med en smule held,  
ka' det vel stå her lidt endnu, om ellers alt går vel.



Hvis huset her ku'tale og fik lyst dertil i dag,  
det kunde let berette om så mangt et muntert lag.  
Her mødtes ung og gammel og velkommen var hver gæst.  
Men vi ku'også samles her til andet end til fest.



Vi mødtes her trods kneben plads og dyrked gymnastik,  
var der end lavt til loftet, dog et højt humør vi fik.  
Og højt lød også tonerne engang med sang og "ånd" -  
nu ydes præstationerne til toner fra et bånd.



Til foredrag vi også kom igennem alle år,  
og mange visdomsord har lydt, om menneskenes kår.  
Nu har vi fået børn i hus, men hvordan end det går,  
vi håber at vort sammenhold i mange år består.



Nu gik de femogtyve år og her i festligt lag,  
en tak vi sår til alle, som vil fejre denne dag.  
Men også tak for trofast tørn til vores ledelse,  
for ingenting vil lykkes uden forberedelse.



Nu tror vi på, at det må gå, så vi kan mødes her  
endnu i mange, mange år, det helt nødvendigt er,  
for fælles virke i det små, det bygger Ladby på.  
Vor foredragsforening også længe leve må.



Ladby  
foredrags-  
forening

